



Για την ημέρα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο μαθήτριες της τρίτης τάξης έφτιαξαν ένα ποίημα.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μέσα στον καθένα κρύβεται ένα κομμάτι ουρανός.
Όσο κι αν οι μέρες προσπαθούν να το διαψεύσουν, οι μαθητές μας το διασώζουν!
Αιφνιδιαστικά μέσα στο αντιπονητικό τίποτε, γίνονται ποιητές.
Ναι ...υπάρχει μέσα τους η άλλη φωνή, η άλλη όραση.
Οι σίχοι τους, επιβεβαιώνουν ότι ο ουρανός δεν είναι απάτη.
Απολαύστε τους!

Ένας ωραίος ψεύτικος κόσμος

Γυρνάν οι δείκτες του ρολογιού γύρω και ξανά γύρω,
Είμαι ξύπνια προ πολλού
Γύρω και ξανά γύρω... Το ρολόι ή εγώ;

Κάθομαι μπροστά στον υπολογιστή
Δύο ώρες τώρα... τα μάτια μου έχουν πρηστεί!
Μιλάω με τους φίλους μου... μιλώ;
Καιρό έχω να τους δω... τους βλέπω;
Και αυτοί μάλλον βαριούνται. "Όλοι τους είναι εδώ... είναι εδώ; Είμαστε
εδώ;

Στέλνουμε φιλιά φατσούλες για να σκοτώσουμε το χρόνο μας
Βιντεάκια αφιερώσεις μηνύματα
Και έξυπνα μεγάλα συνθήματα
Μπροστά στην ψεύτικη –επεξεργασμένη εικόνα
Ψάχνουμε μια ανύπαρκτη χώρα!

Κλικ σε παιχνίδια , τραγούδι α και αστειάκια
Κλικ και στα popular youtube βιντεάκια
Κλικ στη μόδα και στην ενημέρωση
Κλικ και στο webtv για ότι έχασα στην τηλεόραση
Κλικ στο Wikipedia για τη σχολική μου εργασία
Κλικ και στη μεγάλη μου και τρομερή αφασία

Κλικ-κλικ double click ... μέχρι εκεί όχι πιο πέρα
Κλικ-κλικ safe click... μη παίρνουμε αέρα
Όχι κλικ στο παράνομο και στο απαγορευμένο
Όχι πια επιβίβαση στο άγνωστο αυτό τρένο

Όχι κλικ σε άγνωστες σελίδες
Όχι κλικ σε ανύπαρκτες ελπίδες
Όχι κλικ σε μια οφθαλμαπάτη, σε μια γυρισμένη πλάτη
Ή σε έναν ξένο που σου κλείνει το μάτι

Κι αν σε αδιέξοδο βρεθείς, αν μόνος νοιώσεις
Φτάνει μόνο να σκεφτείς
Πως το escape θα 'ναι εκεί για να ξεφύγεις
Για μια ζωή πραγματική που θέλει να τη νοιώσεις